

Ήρωες: Η μάγισσα, τα παιδιά

Τόπος: Το κάστρο

Πρόβλημα: Ήθελαν πάπλωμα και δεν το έδινε

Λύση: Έμαθαν να διαβάζουν

### Η μάγισσα Ραφτούλα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε η μάγισσα Ραφτούλα. Κάθε μέρα έπλεκε χιλιάδες μαγικά παπλώματα. Ήταν μαγικά επειδή όποιος σκεπαζόταν με αυτά ζεσταινόταν στη στιγμή. Μια μέρα δύο παιδιά πήγαν στο κάστρο της και της ζήτησαν δύο παπλώματα. Αυτή τους είπε ότι δε τα χαρίζει και τα κρατάει για τον εαυτό της. Τότε τα παιδιά έφυγαν απογοητευμένα προς τα σπίτια τους. Καθώς γύριζαν στο σπίτι τους συνάντησαν το Δεντρίλιο. Ο Δεντρίλιος ήταν ένα δέντρο που οι κάτοικοι του χωριού του έλεγαν τα προβλήματά τους. Τα παιδιά τον ρώτησαν πώς η μάγισσα θα τους έδινε ένα πάπλωμα. Τότε ο Δεντρίλιος είπε πως για να πάρουν παπλώματα θα πρέπει να πουν « άμπρα κατάμπρα μάγισσα κακιά δώσε παπλώματα στα δυο παιδιά».

Έτσι ο μάγος τους έδωσε ένα χαρτί που έγραφε τα μαγικά λόγια. Τα παιδιά όμως δεν ήξεραν να διαβάζουν. Ο μάγος τους είπε πως για να μάθουν να διαβάζουν θα έπρεπε να πάνε για ένα μήνα στο σχολείο. Τα παιδιά πήγαν για ένα μήνα στο σχολείο και έμαθαν να διαβάζουν. Έπειτα πήγαν στη μάγισσα και της είπαν τα μαγικά

λόγια. Έτσι η μάγισσα τους έδωσε τα παπλώματα και έζησαν αυτοί  
καλά και εμείς καλύτερα.



Κλαίρη Ανδρούτσου, Μάξιμος Νάκος, Κωνσταντίνος Φώτου, Νίκος  
Βασιλείου

Ήρωες: Ο μικρός πρίγκιπας

Τόπος: Ο πύργος

Πρόβλημα: Δεν ήθελε τα παιδιά να του πούνε τα κάλαντα

Λύση: Έμαθαν να διαβάζουν

### Ο εχθιστής πρίγκιπας

Ήταν κάποτε ένας μικρός πρίγκιπας που μισούσε τα πάντα. Είχε όλα τα καλά: το μεγάλο πύργο του, τον μεγάλο πανέμορφο κήπο του, τα δωμάτιά του και πολύ φαγητό.

Ήταν Χριστούγεννα, όλοι ήταν χαρούμενοι εκτός από τον εχθιστή πρίγκιπα. Αυτός ήθελε ακόμη πιο πολλά. Τα παιδιά του χτύπησαν την πόρτα για να του πούνε τα κάλαντα.

- Α, παράτα με! είπε στο πιο μεγάλο και του έκλεισε την πόρτα.

Σε λίγο άρχισε να βρέχει και ο πρίγκιπας φώναξε στα παιδιά:

«Καλά να πάθετε που θέλετε να μου πείτε τα κάλαντα».

Την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια συνέβησαν. Τα παιδιά ήρθαν να του πούνε τα κάλαντα. Εκείνος τα έδιωξε και πήγε να δει τηλεόραση. Είδε για λίγο τηλεόραση και μετά κάθισε να φάει. Κάπως όμως δεν ένιωθε καλά γιατί σκέφτηκε πως τα παιδιά είναι φτωχά και τα λυπήθηκε. Ντύθηκε καλά και βγήκε στον κήπο. Αμέσως όμως, ξέχασε την λύπη του και τα έδιωξε ξανά.

Την επόμενη μέρα ήρθε η γυναίκα του πρίγκιπα και είδε τα παιδιά σκυθρωπά. «Τι έγινε;» τα ρώτησε. Εκείνα δεν απάντησαν και της έδειξαν τον τέταρτο όροφο. Η γυναίκα έτρεξε στον πρίγκιπα και του είπε: «Εξαιτίας σου τα παιδιά κλαίνε» και τα φώναξε. Τα παιδιά άρχισαν να τραγουδάνε. Στο τέλος, ο πρίγκιπας όχι μόνο τα συνήθισε τα κάλαντα, ήθελε να ακούει συνέχεια. Τα παιδιά του έλεγαν κάθε χρόνο τα κάλαντα από όλες τις γωνιές της Ελλάδας.



Κέλλυ Κυραμάριου, Γεωργία Μάντζιου, Χάρης Κασίμης, Άγγελος Μπάσιος

Ήρωες: Η Φαντασία, τα παιδιά

Τόπος: Το βουνό

Πρόβλημα: Δε μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω της

Λύση: Το κάθε τι γύρω μας πρέπει να το βλέπουμε με τα μάτια της καρδιάς.

### Η Φαντασία και η αδερφή της

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια κοπέλα που την έλεγαν Φαντασία και ζούσε σε ένα βουνό. Αυτή η κοπέλα αγαπούσε πολύ τα παιδιά όπως και τα παιδιά την αγαπούσαν και ήθελαν κάθε βράδυ να τους διαβάσει ένα παραμύθι.

Ένα βράδυ η Φαντασία πήγε να πει ένα παραμύθι στα παιδιά και είδε μια άλλη κοπέλα που έμοιαζε καταπληκτικά με τη Φαντασία αλλά τα παραμύθια που τους έλεγε δεν είχαν καθόλου Φαντασία. Η Φαντασία δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω της. Αυτή η κοπέλα ήταν η αδερφή της η Μη Φαντασία που τη ζήλευε πολύ και ήθελε να πάρει τη θέση της. Τα παιδιά δεν ήταν χαρούμενα και ευτυχισμένα με τα παραμύθια που τους έλεγε αυτή η κοπέλα γιατί τα παραμύθια της ήταν χωρίς φαντασία. Το επόμενο βράδυ η Μη Φαντασία πήγε να πάρει πάλι τη θέση της αδερφής της αλλά τι ατυχία! Η αδερφή της είχε προλάβει και είχε πάει πιο νωρίς και αυτή τη φορά τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα. Έτσι η Μη



Φαντασία κατάλαβε το λάθος της και ζήτησε από όλους συγνώμη.  
Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.



Σήλια Κατσιώτα, Θεοδοσία Σάββα, Θοδωρής Παπαϊωάννου, Βασίλης  
Λώρας, Γιάννης Γκόγκος

Ήρωες: Εχθιστής γίγαντας

Τόπος: Παλάτι

Πρόβλημα: Δεν του άρεσαν τα κάλαντα

Λύση: Έγινε φτωχός

### Ο εχθιστής Γίγαντας που δεν του άρεσαν τα κάλαντα

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας εχθιστής γίγαντας που έμενε σε ένα παλάτι στο Βορρά. Ξημέρωσε Χριστούγεννα και τα παιδιά πήγαν να του πουν τα κάλαντα. Αυτός για πρώτη φορά άνοιξε την πόρτα. Μόλις τα είδε με τα τρίγωνα κατάλαβε ότι θα του έλεγαν τα κάλαντα.

- Τι θέλετε εδώ παλιόπαιδα; είπε ο γίγαντας.
- Ήρθαμε να σας πούμε τα κάλαντα, είπαν τα παιδιά με τρεμάμενη φωνή.
- Στα τσακίδια παλιόπαιδα!

### Δίχες μέρες μετά

Ο γίγαντας βγήκε λιγάκι να πάρει αέρα. Άκουσε τις φωνές των παιδιών να λένε τα κάλαντα και κατάλαβε πόσο ωραία είναι. Τα παιδιά ξαναπήγαν στο σπίτι του αλλά μόλις κατάλαβαν σε ποιο σπίτι πήγαν, έτρεξαν να φύγουν. Ο γίγαντας με καλοσύνη τους είπε: «Σας παρακαλώ πείτε και σε εμένα τα κάλαντα». «Εντάξει» είπαν τα παιδιά.

Από εκείνη την ημέρα ο γίγαντας έδινε κάθε Χριστούγεννα σε  
κάθε παιδί πάνω από είκοσι ευρώ μέχρι που έγινε φτωχός.  
Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.





Άγγελος Αντωνάκης, Δήμητρα Κωστάκη, Κλειώ Χρήστου,  
Γιάννης Μακρής